

Shantykoor Het Veerse Scheepstuig

NIEUWSBRIEF

november/december 2023



www.veersescheepstuig.nl

C oncertagenda 🎵

Het shantykoor treedt ongeveer 20 maal per jaar op. Soms is het optreden besloten, bijvoorbeeld wanneer we door een bedrijf worden uitgenodigd om een jubilaris toe te zingen. Daarnaast geven we concerten op fraaie locaties, die voor een ieder toegankelijk zijn. Hier vermelden we die **openbare** optredens:

Zo 7 jan 2024 Ellewoutsdijk (Kerkje van Ellisdiek) 14.30 – 16.30 u
(dit concert is nu al [UITVERKOCHT](#)).



K oordirectie



Het bestuur van ons koor heeft, gesteund door een besluit van de ledenvergadering, de samenwerking met dirigente Elena Berdnikova beëindigd. Aanleiding was het al langer lopende verschil van inzicht over de koers van het koor. Jaap Baaijens zal de komende tijd het koor leiden. Het bestuur hoopt op korte termijn een nieuwe eerste dirigent te kunnen voorstellen..

S hanandoah: deze keer laat bas Niek Peters zijn licht schijnen over dit prachtige lied:

Op internet lees je dat de Shanandoah een mooi natuurgebied is tussen de Blue Rich Mountains en de Appalachen aan de oostzijde van Amerika. Dit mooie natuurgebied, met prachtige kloven, is in de afgelopen eeuwen ontstaan in het loopgebied van de rivier de Shanandoah. Door een natuurlijke barrière was daar vroeger een groot meer. De lokale bewoners behoorden tot de Oneidastam. De leider van de stam zou een prachtige dochter hebben gehad. De naam Shanandoah betekent in de Oneidataal: mooie dochter van de sterren.

Door een aardverschuiving is de natuurlijke barrière verdwenen en het meer leeggestroomd. Wat nu rest is een prachtig gebied, een van de eerste Nationale parken van Amerika met de rivier de Shanandoah.

Gedurende de Amerikaanse Burgeroorlog hebben er verschillende grote veldslagen in het gebied plaatsgevonden. Met name is bekend de veldtocht van Thomas Jackson in 1862. Ook zijn verschillende schepen vernoemd naar de Shanandoah. Een van de bekendste is het oorlogsschip van de Confederatie, die 18 maanden rond de wereld heeft gezworven om uiteindelijk, na de vrede tussen het noorden en zuiden van Amerika zich heeft overgegeven in Liverpool, Engeland.



De relatie tussen de Shanandoah en de rivier Missouri is mij onduidelijk. De Missouri ligt vele mijlen naar het westen en de rivier Shanandoah komt er niet in uit. Maar nog nader onderzoek geeft aan dat er een vergelijkbaar verhaal is te vertellen over de dochter van de Chief van de Oneida aan de Missouri (!). Het verhaal gaat hier over een Franse trader die per kano de rivier opkwam en viel voor de mooie dochter van de Chief, Shanandoah.

De Franse handelaren, voyageurs genoemd, zwierven in hun kano's in de contreien op zoek naar bevervellen. De voyageurs stonden bekend om hun zang en liederen. De latere platbodemreizigers hebben de traditie van het zingen voortgezet. Het lied zou uit de 18e eeuw ontstaan zijn. Later is er een versie ontstaan als seashanty. In 1879 is het lied voor het eerst gepubliceerd in The New Dominion Monthly, maar wel onder de titel Shanadore. In 1906 is het lied opgenomen door Percy Grainger en daarna door vele anderen in vele versies. In 1930 is de meest populaire versie opgenomen door Paul Robeson. Deze versie zingen we. Meer informatie is te vinden op : https://en.wikipedia.org/wiki/Oh_Shenandoah.

Ook hebben een paar groten in de muziekwereld het lied op de plaat gezet. Eén van hen is mijn muzikale held Bruce Springsteen: https://www.youtube.com/watch?v=fKI5_IRVeDM en Sissel Kyrkjebø: https://www.youtube.com/watch?v=W1EG_4IBzbA

D e volgende nieuwsbrief verschijnt (i.v.m. de kerstvakantie) in januari 2024. Fijne feestdagen gewenst!