

Shantykoor Het Veerse Scheepstuig

NIEUWSBRIEF

februari 2024



Waar IS HET FEESTJE ?

HIER IS HET FEESTJE:



Concertagenda jubileum 🎵

In ons jubileumjaar organiseren we zelf een aantal **speciale concerten**:

Voor onze Bevelandse vrienden:



Biezelingse

Mozeskerk

20 april om 20 uur

Kaarten (inclusief pauzedrankje) € 12,- per stuk, te koop aan de zaal of in de **voorverkoop**: bel Jaap Vriens: **06 4159 9364**

Nagenieten van het optreden in het kerkje van Ellisdiek op 7 januari...: <https://youtu.be/N79COQppcXI> 🎵

De shanty **Maggie May** roept allerlei herinneringen op bij onze tenor Jaap Gelok:

Varen: dat gaat in je bloed zitten. De zee, de horizon, je schip, een sterke eenheid, vol gevaar en vol sentiment. Ik ben als zeeverkenner begonnen bij de Paul Krügergroep in Middelburg, o.a. op zeilkamp in de Biesbosch (toen nog een open getijdengebied). Onze schipper heette Papegaai, bij de tekst "With a parrot on your shoulder" denk ik nog wel eens aan hem. Niet echt een Bontekoe, wel een goeie vent.

Jaren later als varensgezel mee geweest op diverse zeilschepen. Meegedaan aan de onvergetelijke Goofy's races op de Oosterschelde: Jaap de Lierman. Een winter lang zeilen op het scherpst van de snede. Maar ook met vrouw en vrienden genieten van zeilvakanties: Kanaaleilanden, Turkse en Griekse eilanden. Onvergetelijk. En, zeker onvergetelijk, een zeiltrip met onze schipper Piet. Een Victoire van 43 voet van de Oosterscheldekering naar Ramsgate! De mooie trip startte met een noordoosten wind kracht 4. Dat belofde een mooi rak te worden. Echter.... de wind (nog steeds uit dezelfde richting) trok aan tot kracht 6/7! De golven in het Kanaal kunnen flink aanzwellen en van een horizon is er dan geen sprake. Maar we haalden onze reisbestemming en in de pub kreeg iedereen weer praatjes!

Bij het afscheid van mijn eerste ambt in Strijen kreeg ik een mooi gelijnde replica van een houten zeilschip cadeau. Waarschijnlijk omdat men wist van mijn zeilpassie. Wat ik er echter zeer aan bewonderde en nog steeds doe, zijn de mooie lijnen van zo'n scheepje; vloeiend, strak, water splijtend, bijna sensueel: wat een onderwaterlijn!

We zingen nu onze "nieuwe" shanty: Maggie May. Deze titel roept voor velen de herinnering op aan de wereldhit van Rod Stewart. Voor mij brengt deze shanty/evergreen vooral beelden van mijn jongensdroom: een eigen zeilschip met de lijnen van Maggie May: "She'd a figure so divine like a frigate of the line"!

Maar ja, dromen...., ik zal zo nu en dan nog maar eens voorzichtig mijn hand laten glijden over de lijnen van mijn replica. (Met een zucht).



25 jaar SHANTYKOOR

Het Veerse Scheepstuig

JUBILEUMCONCERT

zaterdag 20 april

20.00uur

Mozeskerk - Biezelingse

Ticketprijs incl. pauzeconsumptie € 12,-
Kaartverkoop aan de kerk of telefonisch
06 415 99 364 | Deuren open 19.30 uur

