



HET VEERSE SCHEEPSTUIG

NIEUWSBRIEF

MAART 2025

Concertagenda



BESLOTEN OPTREDEN

Vrijdag 11 april 2025 Zorgcentrum Moerzicht ,
Moerplein 73, Yerseke.

OPENBAAR OPTREDEN

Zondag 4 mei – Manhuistuin (of Maria
Magdalenakerk, Singelstraat 9, Goes bij slecht
weer).

Tijd: 12.00 – 13.15 uur. TUIN

Tijd: 13:30 - 14,15 uur. KERK



Voorwoord



Ben je vanmorgen ook wakker geworden met het vrolijke gefluit van vogels? Begon je dag hierdoor vrolijker?

Hoor de natuur bloeien, voel de zon op je gezicht: muziek om het voorjaar mee te vieren, zoals in de gouwe ouwe 'ik hou van Holland'
De natuur is ontwaakt uit zijn winterslaap.



IN DEZE NIEUWSBRIEF

- Een gezellige middag vol muziek en humor.
- Het Freedom koor.
- En natuurlijk de agenda.

VERGEET U NIET OOK NOG EVEN BIJ DE AGENDA TE KIJKEN ?

Een Gezellige Middag vol Muziek en Humor



15 Maart jl. was het zover om op te treden in het atrium van een nieuw, modern zorgcomplex de Oranjarahof in Oost – Souburg.

Oranjarahof is een van de nieuwe woonzorglocaties van Amarijn.

Het is een wooncomplex dat van alle gemakken is voorzien, zodat de bewoners er warmjes bijzitten.

Het was een bijzondere gelegenheid, niet alleen voor ons als koor, maar vooral voor de bewoners die genoten van een middag vol muziek en gezelligheid. Na het inregelen en stemmen van de instrumenten kon het optreden beginnen.

Onze vaste presentator Merijn Vermast werd tijdelijk vervangen door Rob Miezérus, die voor het eerst deze rol op zich nam.

Ondanks dat hij nog niet veel ervaring had, deed hij zijn uiterste best en wist hij met een flinke dosis humor het optreden aan elkaar te praten.

Natuurlijk ging er af en toe iets mis; zo noemde hij de contrabas van onze Johan een "grote gitaar", wat voor een paar lachsalvo's zorgde in het koor en het publiek. Maar Rob nu weet je het hé ... de grote gitaar van onze Johan is een echte contrabas.

Het is je vergeven Rob.

Het optreden werd bijgewoond door de bewoners van de instelling, fans van ons koor en andere belangstellenden. De sfeer was geweldig! Bij het nummer 'Ik hou van Holland' en met name het gedeelte waarin gezongen werd over de molens die draaien in hun volle kracht, wisten sommige bewoners zich nauwelijks in te houden in hun enthousiasme en ze zongen en klaptten mee alsof ze zelf op het podium stonden.

Het was een prachtige middag vol muziek, lachen en zelfs een dansje (niet waar Wout?).

De gastheer van die middag bedankte ons koor met een oorlam voor de dirigent en een mooie bos bloemen voor onze violiste.

Hij vertelde ons ook dat ons optreden een soort Testcase was, met betrekking tot de ruimte waar in ons optreden had plaatsgevonden.

En die test was naar ieders gevoel volledig geslaagd...wat een ruimte, wat een akoestiek. En met de woorden tot volgend jaar namen we afscheid van hem en van ons publiek.

En weet u dat er bewoners na afloop van ons optreden naar ons toe kwamen en ons meerdere malen bedankten voor de leuke middag en de mooie muziek. Hoe fijn is dat.

En ook wij kijken er weer naar uit om ook in de toekomst nog meer optredens te mogen verzorgen en deze bewoners te blijven verrassen met onze muziek





Concertagenda Freedomkoor



'Try-out' tijdens Middelburg VÓlkoren, zondagmiddag 8 juni op De Markt

Er zij drie avondvullende concerten in het najaar!

13 september Concertpodium Nieuwe Kerk in Zierikzee

11 oktober Zeeuwse Concertzaal in Middelburg

25 oktober theater De Mythe in Goes

De kaartverkoop is al voor een deel gestart: via de websites van de Zeeuwse Concertzaal en De Mythe zijn al kaarten te bestellen. Een pauzedrankje is bij de prijs inbegrepen.



Deze Nieuwsbrief is ook te vinden op www.veersescheepstuig.nl

Kijk je naar het journaal, dan krijg je in korte tijd een stortvloed aan wereldproblemen over je heen: oorlogen, politieke spanningen en klimaatverandering. Het zijn serieuze onderwerpen, maar ze vormen ook voer voor muziek.

Muziek is een goede manier om een boodschap uit te dragen of om onvrede te uiten: het werkt verbindend, is geweldloos en iedereen kan eraan meedoen.

Maar hoe staat het nu eigenlijk met dat koorproject waar onze dirigent Moritz ook mee bezig is??

Moritz verteld: In september vorig jaar is dat Freedomkoor van start gegaan en zijn wij als zangers van het Veerse Scheepstuig ook geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om daar individueel aan mee te gaan doen.

Een paar koorleden hadden wel interesse maar uiteindelijk is er niemand van ons het Scheepstuig mee gaan doen in Freedomkoor Zeeland. De belangrijkste reden was de extra tijdsinvestering die dat zou vergen; al die repetities komen er nog bij in onze al redelijk volle Scheepstuig-agenda.

Het Freedomkoor is dus in september van start gegaan en in de eerste maanden groeide het koor uit tot een lekker groot koor van ruim 80 zangers en zangeressen.

Het repertoire kreeg steeds meer vorm en ook werd een fijn stel muzikanten gevonden die het koor muzikaal gaan begeleiden (piano – basgitaar – slaggitaar – drums).

Er zijn al heel wat repetities geweest, met en zonder band, afwisselend in Oostkapelle en Kapelle. Want de koorleden komen echt links en rechts uit Zeeland, van Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland. Het is altijd heel bijzonder en mooi om te mogen ervaren dat al die 'vreemde' mensen elkaar tijdens de repetitieavonden gaan 'vinden' en dat er een warme en positieve sfeer ontstaat. Ieder heeft natuurlijk bewust gekozen om mee te gaan doen en staat dan ook 100% achter de boodschap die we uitdragen: songs over Vrede en Vrijheid, Respect en Verdraagzaamheid, Liefde, Hoop en Toekomst!

Daarbij komt dat dit gegeven bijzonder actueel is gezien de onrust in de wereld en daarnaast de viering van 80 jaar vrijheid in 2025...

Inmiddels zitten bijna alle songs er in bij koor en band; bijna, want er zit nog een nieuwe song aan te komen, en de andere songs moeten ook nog verder worden afgerond... We zijn al een heel eind, maar er is nog genoeg te doen!

En dan zijn er drie avondvullende concerten in het najaar!

Mooie en gevarieerde avonden waarbij het publiek ook enkele keren actief wordt betrokken.

Het zijn met recht 'hartverwarmende concerten' uitgevoerd door ruim 80 Zeeuwen!

De netto opbrengst van dit koorproject gaat naar een paar nader te bepalen goede doelen.

We hopen jullie bij één of meerdere concerten te mogen begroeten 😊

Enthousiaste groet namens Freedomkoor Zeeland,



Moritz