



HET VEERSE SCHEEPSTUIG

NIEUWSBRIEF

APRIL 2025

Concertagenda voor de komende weken

OPENBAAR OPTREDEN



Zondag 4 mei – Manhuistuin (of Maria Magdalenakerk, Singelstraat 9, Goes bij slecht weer).

Tijd: 12.00 – 13.15 uur **TUIN**

Tijd: 13:30 - 14,15 uur **KERK**

Meer weten over de Manhuistuin?

[Klik dan hier](#)

BESLOTEN OPTREDEN



Vrijdag 29 mei - SVRZ
't Gasthuis,
Noordpoortplein 22
4331 RN Middelburg.

VOORWOORD



De lente is een mooi seizoen, één waar de vogels fluiten en de eerste zonnestrallen zich eindelijk weer laten zien. Het is moeilijk te sterven als de lente komt.

Jacques Brel schreef hierover een gevoelig afscheidslied waarin de hoofdpersoon zich richt tot zijn beste vriend de pastoor en zijn vrouw. Hij noemde het Le Moribond.

De samenvatting van een mensenleven vol humor tristesse en venijn samengevat in slecht 3 minuten.

U kent het niet? Luister maar.



[Klik dan hier](#)

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

- Afscheid van een vriend.
- Impressie van het optreden in Yerseke.

Vergeet u niet nog even in de agenda te kijken?



GEDICHT

Er is een koorlid doodgegaan
met die gedachte ben ik opgestaan
die zin dreunt de hele dag door
hij was een van ons, hij was lid van ons koor
er is een koorlid doodgegaan
straks zal iemand anders op zijn plekje staan.

Er is een koorlid doodgegaan
's ochtends had ik nog aan hem gedacht
we wisten dat het kwam, we hadden het verwacht
het bericht kwam, later op die dag
en toen het kwam, was het alsnog een slag
er is een koorlid doodgegaan
straks zal iemand anders op zijn plekje staan

Er is een koorlid doodgegaan
wij bezingen hem de laatste eer
zijn wij samen voor de laatste keer
en blijft hij daarna voor altijd in ons hart
er is een koorlid doodgegaan
rust jij nu maar zacht, dan laat ik een traan.

Mirjam mijmert

IN MEMORIAM

Jaap van Belzen (Japio)

Een fijne man, met veel humor en een geweldige basstem in ons koor "t Veerse Scheepstuig" is niet meer.

Moedig gestreden, maar die strijd niet kunnen winnen.

Zaterdag 5 april jl. hebben we tijdens zijn herdenkingsdienst afscheid genomen van Jaap. Een gewaardeerde zanger/vriend die, op 23 maar jl. op 79-jarige leeftijd, is overleden.

Muziek was voor Jaap heel belangrijk, zoals ook bleek tijdens de herdenkingsbijeenkomst. Zingen was een talent dat hij al op vroege leeftijd wist te ontwikkelen.

Jaap wist veel van muziek en zat geruime tijd in de muziekcommissie van 't Scheepstuig. Een goed zanger. En hij was ook nog eens een geweldige sociale man.

Het was een emotionele herdenkingsdienst met mooie herinneringen die werd opgeluisterd door een kleine selectie ontroerende liederen uit het repertoire van 't Veerse Scheepstuig

We gaan je missen vriend.





Zanger / bakker Pedro



Zoon en bakker



Bekroont baksel



De reactie van Pim

Beste koorliefhebbers,

Afgelopen week kwamen we samen voor onze wekelijkse repetitieavond, die niet alleen in het teken stond van onze muzikale passie, maar waar we ook nog een moment hebben genomen om even stil te staan bij de herdenkingsdienst bij het overlijden van een gewaardeerd koorlid.

Juist voor de aanvang van de repetitieavond werd ons verteld dat het worstenbrood van Pim de zoon van Peter Filius (voor intimi Pedro), die de bakkerstraditie van zijn vader voortzette, werd bekroond als het beste Brabants worstenbrood! Wat een geweldige prestatie!

Peter beloofde ons de volgende week te trakteren op deze heerlijke, bekroonde worstenbroodjes. En wat een traktatie was dat! Na het eerste gedeelte van onze repetitieavond genoten we van de smakelijke lekkernijen. De sfeer was uitgelaten en iedereen smulde van de worstenbroodjes.

Na de traktatie volgde een spontane aubade aan de bakker en zijn worstenbrood, waarin we onze dankbaarheid en vreugde uitten. En dit alles werd met de camera vastgelegd en doorgezonden naar Pim als dankbetoon aan al dat lekkers

We kijken uit naar de volgende repetitie en (nog veel meer lekkers) de vele mooie momenten die nog komen gaan!





RELAAS VAN DIT BESLOTEN OPTREDEN



Vrijdag 11 april 2025 Zorgcentrum Moerzicht, Moerplein 73, Yerseke.



Optreden Moerzicht 11-04-25

De Yerseke Moer is een waardevol cultuurlandschap. Zoals bijna overal in Zeeland, hebben zee en mens hier hun invloed doen gelden. Nu een rijk natuurgebied, maar als je er met de auto langs rijdt, lijkt het zo gewoon; groen, water, lichte begroeiing, niet bijzonders toch? Toch wel; geschiedenis wordt hier vertaald in het landschap.

Treffend is dan ook de naam van het woonzorgcentrum van de Ter Weel Zorggroep: Moerzicht. Daar waar de geschiedenis van Yerseke een gezicht krijgt door haar bewoners, met zicht op het verleden, is het een eer en een genoegen voor ons als Shanty-koor te mogen optreden.

De zaal van Moerzicht ziet er feestelijk uit. Slingers, vlaggetjes, enz. De volle zaal met toehoorders heeft deze uitnodiging voor een feestje nog niet direct bemerkt.

Bij aanvang van ons optreden moet het publiek nog wat opgewarmd worden. Mede door de dronken zeeman, bas Jaap, komt er wat leven in de zaal. Onze dirigent werkt zich in het zweet, maar het publiek wacht af. Tot....

De klanken komen binnen, de versluisde herinneringen aan liederen en emoties leven even op. De zaal geniet, wie nog mee kan zingen, zingt mee, wie daar moeite mee heeft geniet zichtbaar. Dan rijden de busjes voor, tijd is tijd. Het Veerse Scheepstuig heeft weer zijn best gedaan. Bewoners, bezoekers en het personeel (!) hebben genoten en wij ook.

MOOI HE!

Deze Nieuwsbrief is ook te vinden
op www.veersescheepstuig.nl